

Mensen van toen

*Mensen van toen
verdwijnen jaar na jaar
en nemen hun verhalen mee
Hun angst, woede en
't diepste verdriet
verpakt in een herinnering
die de mens van nu
alleen in beelden ziet*

*Mensen van toen
verdwijnen jaar na jaar
en nemen hun idealen mee
Hun moed, eer en
onverschrokken strijd
verpakt in een wil om
te vechten voor
ieders vrijheid*

*Mensen van nu
verdwijnen na 2 minuten stilte
in hun eigen gemis
omdat ze niet kunnen weten
wat echte vrijheid is*

Tekst en foto: Jaap Mellink

